

Psycho-pastorale hulpverlening

Een gemeente die belijdt het lichaam van Christus te zijn, besteedt aandacht aan de geestelijke gezondheid van haar leden. Daarvoor is onderlinge liefde, aandacht en betrokkenheid enorm belangrijk. Soms is dat niet toereikend. In elke kerk zijn er gemeenteleden die (tijdelijk) extra steun en pastorale begeleiding nodig hebben.

In het gewone pastorale bezoekwerk hebben ouderlingen en predikanten een taak. Zij worden in veel gevallen bijgestaan door bezoekbroeders en/ of bezoekzusters. Maar daarnaast zijn er nog een tiental personen voor bijzonder bezoekwerk in het pastoraat. We bedoelen daarmee de zusters en broeders binnen onze gemeente die daarvoor een speciale opleiding hebben genoten. We noemen ze vertrouwenspersonen. Ze hebben de wens te kennen gegeven vanwege hun positie niet bij name genoemd te worden en ze hebben in de voltal- lige vergadering van de Algemene Kerkenraad een belofte tot geheimhouding afgelegd. Vanuit hun persoonlijke geloofsovertuiging willen ze steun en troost bieden; ze zullen zorgen voor bemoediging en een stukje begeleiding. Dit hulpaanbod is er voor ieder gemeentelid in grote zorgelijke omstandigheden rond levens- en geloofsvragen. Op dit moment is er nog ruimte voor de begeleiding van enkele gemeenteleden. De aanvraag verloopt steeds via de wijkouderling en de predikant, die de hulpvraag vervolgens neerlegt bij de coördinatrice van deze psycho-pastorale hulpverlening, mevr. Dinie van de Riet. Als Algemene Kerkenraad zijn we blij en dankbaar op deze manier een aanvulling te kunnen geven op het gewone pastoraat.