

Catechisatie wijk 2

Het is van belang dat jongeren thuis raken in de Bijbel en vertrouwd raken met de kernpunten van het gereformeerd belijden. In de Heidelbergse Catechismus worden deze kernpunten toegelicht. Daarbij weten we ons van God afhankelijk "Heere, leer ons geloven". Geloven met hoofd, hart en hand. Dat geldt ook voor onze jongeren.

Als wijkkerkenraad willen we hen daarom graag toerusten en ze via de catechisatie leren hun plek in te nemen in de gemeente en om getuigend en dienend in de wereld te staan. Met de catechisatie willen we onze jongeren meegeven dat geloof niet alleen een zaak van weten is maar dat het ook van invloed is op het leven van alledag en de beleving van wat we in het geloof belijden.

Leidinggeevenden

In wijk 2 wordt dit seizoen catechisatie gegeven door een viertal personen, te weten Pieter Veldman, Teun van Driel en Justin de Jong. Daarnaast geeft Ds. Zuijderduijn catechisatie op maandag- en dinsdagavond.

Wanneer

Catechisatielessen worden gegeven op maandag- en dinsdagavond. Deze lessen (ca. 20 lessen per jaar) duren drie kwartier. Belijdeniscatechisatielessen duren over het algemeen wat langer.

Ter stimulering van de betrokkenheid bij zending, evangelisatie en diaconaat wordt jaarlijks een project gekozen, waarvoor geld ingezameld wordt en waarover informatie gegeven wordt.

Aansturing catechese

De catechese wordt in elke wijk aangestuurd en begeleid door een catechesecommissie, bestaande uit de wijkpredikant, de catecheten (die samen met de predikant het catecheseteam vormen), een ouderling, een jeugdouderling, een diaken, een secretaris en een ouder. Via deze commissie komt de catechese regelmatig terug op de agenda van de wijkkerkenraadsvergaderingen.