

Jeugdpastoraat

Voor tieners vanaf 13 jaar is er jeugdpastoraat waarbij een volwassene, met hart voor jongeren, contact zoekt met de 13 jarige omdat ze (doop)lid zijn van de gemeente. Pastoraat betekend eigenlijk “herder zijn”, meelopen met iemand, luisteren wat er zich afspeelt in hun leven en een vraagbaak zijn. Tijd voor hen nemen en aandacht geven met als uitgangspunt de Bijbel en daaruit richtingaanwijzers laten zien voor hun leven. Iedere twee jaar worden de tieners bezocht tot hun 17^e levensjaar om gaandeweg over persoonlijk geloven met hen te praten.