



Hoera! Anna is geboren!

Het hele jaar hadden de kinderen er al naar uit gekeken en eindelijk was het zo ver: 15 juli om 12.04 uur plaatselijke tijd is Anna geboren in een ziekenhuis in Chiang Mai! Een paar weken ervoor hadden we hier al een rondleiding gehad. Zodoende wisten we precies waar we moesten zijn. Nu is parkeren een groot probleem bij dit ziekenhuis, maar we hadden geluk: recht tegenover het ziekenhuis was nog een plekje vrij! (Later bleek dat we hier niet mochten parkeren en zat er een wielklem op de auto! Gelukkig was dit snel opgelost en was die 10 euro de korte afstand lopen wel waard!) De bevalling verliep voorspoedig, en doordat we van tevoren een soort geboorteplan hadden opgesteld, kwamen we voor weinig verrassingen te staan. De Thaise zusters keken hun ogen uit: 3900 gram, wat een reuzenbaby! Nadat Anna was onderzocht werd ze bij Anne-Marie op haar kamer gebracht. Hier zijn ze 2 dagen en nachten gebleven. Diezelfde dag nog kwamen de trotse zussen en broer Anna bewonderen, en ook opa en oma Bak, met oom Cornee, tante Lisa en Nathan. Het was fijn om toch nog wat bezoek te krijgen tijdens deze dagen! Ook was het handig i.v.m. oppas, want Mark was druk met alle papieren regelen. Wat zijn we blij dat Anna er is, en we genieten met volle teugen van haar!

Afscheid

Sippe gezichtjes van de kinderen: In juli hebben we afscheid moeten nemen van onze 2 Duitse vrijwilligers, Claudius en Simon. Oef, dat viel ons allemaal zwaar! Na een half jaar intensief bij ons gezinsleven betrokken te zijn geweest, was het opeens heel kaal zonder hen! Ook de kinderen missen hun 2 "uncles" die altijd in waren voor een geintje. Verder is ook juf Suzanne weer vertrokken en heeft plaats gemaakt voor de nieuwe juf, juf Kely. Hoewel we heel blij zijn met de nieuwe juf is het wel weer omschakelen voor de kinderen.

Verder genoten we in Chiang Mai van



Anna een paar minuten oud

Bidden en danken

Dank voor de voorspoedige geboorte van Anna

Dank voor de goede tijd die we hebben gehad met de vrijwilligers, juf en familie

Dank voor de komst van de nieuwe juf

Dank dat we beiden het taalexamen jaar 2 hebben gehaald

Dank dat we weer veilig terug zijn in Isaan

Dank dat er nog wekelijks kinderen uit ons dorp meegaan naar de kerk

Bid dat we snel een routine mogen vinden

Bid voor veiligheid wanneer we onderweg zijn

Bid voor een goed schooljaar van de kinderen met de nieuwe juf

Bid dat Anne-Marie snel weer wat werk kan oppakken

Bid voor een goede voortgang van jaar 3 van de taalstudie

Bid dat veel Thai tot

familiebezoek, maar bezoek heeft het grote nadeel dat er altijd een moment van vertrek aanbreekt...

Bij thuiskomst in Isaan, konden we nog net onze naaste collega's David en Grea en hun kinderen ontmoeten voor ze voor 3 maanden met verlof terugkeerden naar Nederland. Ook al mogen we ons inmiddels 'experts' noemen, het blijft moeilijk om elke keer weer afscheid te nemen!

Terug in Isaan

Inmiddels zijn we alweer een aantal weken terug in Isaan. Het was even weer wennen met een baby erbij in het huishouden. Bovendien hadden de kinderen nog een paar weken zomervakantie.

Wat heel erg leuk was, was de stapel post en pakjes die op ons lagen te wachten bij thuiskomst. En nog steeds komt er met regelmaat post!

Ook de belangstelling van de burens deed ons goed; de eerste dag kwamen er wel 10 burens langs om even een kijkje te nemen! Wat daarmee gepaard gaat, zijn echter directe opmerkingen en ongevraagde adviezen. "Je ziet eruit alsof je nog steeds zwanger bent!" "Het lijkt wel een jongen, en wat is ze dik!" Verschillende vrouwen vertelden me al hoe ik borstvoeding moest geven enne...Met een graad of 30 moet Anna toch echt een doek om overdag, straks vat ze kou! Dat was weer even wennen, na een aantal weken binnen het beschermde zendelingen-leventje in Chiang Mai!

Toch genieten we ervan om weer terug te zijn in ons huis. Mark heeft inmiddels de taalstudie en verschillende activiteiten binnen het kinderwerk weer opgepakt. Anne-Marie gebruikt deze eerste weken vooral voor de zorg van Anna. De kinderclubs staan even stil op het moment, maar we hopen deze binnenkort weer op te pakken!

Nog een klein feestje!

Behalve de geboorte van Anna, hadden we onlangs nog een reden tot een klein feestje: We hebben beiden het tweedejaarsexamen Thai gehaald! Het was een hele klus: 2 dagen lang enkele uren Thai spreken, luisteren en schrijven! Hiervoor reisden we af naar Lopburi, waar de taalschool gevestigd is. Dit betekent elke keer weer een leuk weerzien met de taaldocenten, studentenbegeleiders en ontmoetingen met nieuwe studenten. Voor Anne-Marie was het behoorlijk pittig, met 37

geloof mogen komen



Afscheid nemen van Claudius en Simon



We zijn superblij met juf Kely!



Mark onderwijst Engels en deelt het evangelie met tieners

Ps. 22:11b:

Vanaf de
moederschoot
bent U mijn
God.

weken zwangerschap. We zijn dan ook erg blij en dankbaar dat we het beiden mochten halen! Vol goede moed heeft Mark zich alweer op jaar 3 gestort (en enkele checks afgerond) en Anne-Marie hoopt ook binnenkort weer verder te gaan met het leren van Thai.



Hierboven zien jullie ons met ons neefje Nathan. We vonden het erg leuk om met hem te spelen en dat onze oom en tante en opa en oma een paar weken langs kwamen!

Tenslotte

Tot slot willen we iedereen bedanken voor het meeleven rondom de geboorte van Anna in de vorm van kaarten, berichtjes, pakketjes en gebed. Het doet ons enorm goed!

In Hem verbonden,
Mark & Anne-Marie,
Celeste, Irene, David en Anna



Postadres:

Fam. Bak
95/1 Muu 3 T. Baan Meng
A. Nong Ruea
Khon Kaen 40210
Thailand

TFC fam. Bak

tfic@bakinthailand.nl
p/a Rijssenseweg 17
7475 VE Markelo

Mark en Anne-Marie

bakinthailand@gmail.com
www.bakinthailand.nl
tel. +66 833478791
skype: bakinthailand

Giften t.n.v. Stichting Kimon te Putten

Rek.nr. ABN AMRO:
400598698
IBANNR.:
NL77ABNA0400598698
BIC: ABNANL2A.
o.v.v. Thailand fam. Bak (uw
giften zijn aftrekbaar)

*Neem ook eens een
kijkje op
www.bakinthailand.nl*