

Doopkring

Naast het Heilig Avondmaal is de Heilige Doop een sacrament dat meer aandacht verdient om de waarde en de betekenis ervan beter in te zien.

Gemeente breed is daarom besloten rond de doop van kleine kinderen een doopkring te houden. In wijk 2 gaan we dit samen doen met wijk 3 en wijk 6. Dit houdt in dat elke 4 maand één van deze wijken een nieuwe doopkring start. De eerste doopkring wordt in februari gestart vanuit wijk 3.



De bedoeling van de doopkring is om samen met aanstaande ouders of ouders die pas een baby gekregen hebben te kijken wat de Bijbel over de doop zegt. Dit wordt gedaan aan de hand van het boekje "Bij je naam genoemd" dat ds. Van Campen hierover geschreven heeft.

Verder willen we op de doopkring samen nadenken over de vraag hoe je geloofsopvoeding in je gezin handen en voeten kunt geven. Het gezin is hiervoor de belangrijkste plaats samen met de kerk en de school.

Opgave voor de doopkring kan via uw wijkpredikant. Beide ouders worden verwacht op de kring waarin we gedurende 3 avonden verder praten over de Heilige Doop.